

D

DAGBOK

06-7848403
dagbok@ot.fi

FREDAG
28 JUNI

SOLEN

Utsjoki: Solen är uppe och går ned nästa gång 27.7.

Karleby: i dag 03.07–23.53, i morgon 03.08–23.52.

Jakobstad: upp kl. 03.12, ned 23.51, i morgon lördag 03.14–23.50.

Vasa: i dag 03.28–23.44, i morgon 03.29–23.43.

Närpes: i dag 03.40–23.34, i morgon 03.41–23.33.

Kristinestad: upp kl. 03.43, ned 23.31, i morgon lördag 03.44–23.30.

Helsingfors: upp kl. 03.57, ned 22.48, i morgon lördag 03.58–22.48.

NAMNSDAGAR

I dag **Leo, Leopold**, i morgon **Peter, Per, Petter, Petra, Pernilla, Petri, Pekka, Petteri, Peetu, Pietari, Pekko** (enligt Sveriges almanacka i dag **Leo**, i morgon **Peter, Petra**). Enligt den ortodoxa kalendern i dag **Sergei, Herman, Hemmo**, i morgon **Pietari, Petri, Pekka, Paavali, Paavo, Pauli**.

BIBELORDET

Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. **Jos 24:18** ... så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått ...
Rom 12:5–6

CITATET

”Det är med äktenskapet som med burfåglarna: de som är utanför vill in, och som är innanför vill ut.”

MICHEL DE MONTAIGNE (1533–1592), fransk författare och filosof

DET HÄNDE DÅ

För 105 år sedan inträffade de så kallade skotten i Sara-jevo. Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek sköts ihjäl mitt på gatan av studenten Gavrilo Princip. Efterspelet av mordet utvecklades till första världskriget.

Pensionärer fann egna ”Egenland”

Den uppskattade serien ”Egenland” inspirerade Pedersöre pensionärsklubb och Milstolpen i Jakobstad till en egen Egenlandsresa.

LÄSARNA SKRIVER

Det första stoppet gjordes i Karstula där Wanhat Wehkeet utgör en riktig turistfälla eller ett imponerande musealt kaos. I tiden fanns här en potatismjölsfabrik som familjen Laaksonen förvandlat och byggt ut. Över hundra veteranbilar, köpta, deponerade eller skänkta, massor av motorcyklar, cyklar och tusen andra saker, hyllorna bagnar under gamla radioapparater. Men inte bara döda föremål. Här finns restaurang, hotell, camping, bowlingbana, sommarteaterscen, bastur i olika former och en lekpark för barn.

Pensionärerna serverades en god laxsmörgås till morgonkaffet.

Nästa stopp var Alvar Aaltos kyrka i Muurame. Här har den världsberömda arkitekten på 1920-talet inte bara skapat en kyrka utan en hel kyrkoomgivning, uttänkt i minsta detalj. Själva kyrkan är stramt utformad, nästan italiensk i stilen, och intrycket blir att den stora altartavlan och det himmelsblåa taket dominerar. Bänkarna är smala men de gömmer en poäng, hyllorna där de kvinnliga gudstjänstbesökarna kan placera sina handväskor.

Innan resenärerna intog Jyväskylä centrum serverades lunch på restaurang Vesilinna på Harjuäsen som bjuder på en fin utsikt över neiden. Att Jyväskylä är en universitetsstad märks tydligt, merparten av dem som rörde sig på den livligt frekventerade gåtatan var



Gruppen samlad utanför konstmuseet i Mänttä. FOTO: KURT STUBB



Interiör från Muurame kyrka. FOTO: GUN-MAY LÖV

unga, många av dem från andra länder. Staden växer men kvar finns bevarad en fin gammal miljö där olika yrkesmän arbetat och där man i dag frestar besökare med allt från ett enormt utbud av garn till enkla reseminnen.

Efter en god middag och ett rikligt morgonmål gick färden

till Petäjävesi gamla träkyrka. Den färdigställdes 1765, men togs ur bruk 1879 när en ny kyrka byggdes. Den gamla träkyrkan upptogs på Unescos världsarvslista 1994 som exempel på framstående nordisk träbyggnadskonst. Man talar om ett mästerprov på ett vackert och hållbart träbygge.

I kyrkan finns en utsirad predikstol för prästen och en enklare stol för klockaren. En orgel var tydligen inte att tänka på, klockaren fick agera försångare. Också skambänken finns bevarad.

NÄSTA HÅLLPLATS Mänttä, där släkten Serlachius är ett begrepp, som kan skrivas träförädlning och konst. Släkten är intressant ur ett Jakobstadsperspektiv: Gabriel S kom till staden och övertog ett bryggeri. Han gifte in sig i släkten Schauman och i familjen föddes bland annat två söner som gjorde sig namn, Birger i Jakobstad som grundade den verkstad som senare blev Wärtsilä, Gösta i Mänttä, som utvecklade skogsindustrin och samlade konst. Göstas berömda samling förvisades för pensionärerna av en ytterst kunnig guide, som ur de rika samlingarna ”Gösta” och ”Gustav” lyfte fram ett antal betydande verk.

Besöket i Tammerfors började på Finlaysonområdet, som i tiden sysselsatte tusentals arbetare, kvinnor mest. Med i resegruppen fanns Leila Beijar som växte upp i Tammerfors och vars far som ingenjör basade över ett tusental väverskor i en vävsal som sades vara den största i Norden. Leila minns det väldiga slamret från vävstolarna och dammet. Som kompensation var företaget socialt aktivt, hade bland annat ett eget sjukhus och en egen kyrka. Kyrkan och fabriksbyggnaderna står kvar men i dag är industrin historia och de många byggnaderna ger utrymme för olika kulturaktiviteter, också affärer av skilda slag. Kyrkan används i dag ofta som konsertsal och vigselkyrka.

Dagen avslutades med en båttur till ön Viikinsaari med restaurang, sommarteater och en förunderlig vandringsled.

Följande dag, som var den sista, inleddes med en tur med ångbåten S/S Tarjanne som förde gruppen längs ”Skaldens väg” till Ruovesi. Om bord kunde resenärerna njuta av vacker insjönatur och god mat.

När bussen styrde norrut tackade de nöjda resenärerna Ulla Grönvall-Streng för den information hon gett under resan, Gustav Kass för att han hållit koll på gruppen och Tore Björk som skickligt lotsat gruppen från upplevelsemål till upplevelsemål.

Alf Snellman

DAGENS HÄLSNING



Grattis på
guldbröllopsdagen!
Lise-Maj & Sven-Olof
28.6.2019
Barnen med familj



Inga-Lill och Kurt
Grattis på guldbröllopsdagen!
önskar barnen med familjer

DÖDA



Vår kära

Kurt Olof Johannes Snåre

född 4.4.1938
död 20.5.2019

Med tacksamhet
och djup saknad

**Margareta
Liselott med familj
Jens med familj
Christel med familj
Daniel med familj
syster med familj
släkt och vänner**

*Frid viskar träden kring
hemmet du älskat.
Farväl bugar blommorna
som du värdat så ömt.
Tack kvittrar fåglarna
som var morgon dig hälsat
Tyst viskar vinden farväl*

Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.

Varmt tack till alla som
hedrat hans minne

VIGSEL



Välkommen på vår
vigsel i Esse kyrka
lördag 29.6. kl. 15.00
*Martina Häggman
&
Anders Sundström*



Välkommen på vår vigsel i
Pedersöre kyrka lördagen
den 29 juni kl. 16.00
*Jenna Särkiniemi
&
Adrian Snellman*

www.ot.fi

ÖT

BEMÄRKESEDAGAR



Jag fasade för att fylla 50,
likaså 60, men nu känns
det helt OK med 70!

Därför vill jag bjuda
alla släktingar, vänner och
alla jag känner på

födelsedagskaffe
söndagen den 30 juni
kl. 13-16 på gräsmattan
vid Hantverkarboden,
Visasbacken 4.

Jag accepterar inga som
helst presenter eller
blommor, ge i stället
bidrag till

project liv

sparbössa finns på plats för
ändamålet.

Ulla-May Häggblom