

Årsberättelse 2010

Pensionärsklubben Milstolpen r.f. i Jakobstad

Vi har passerat år 2010 och är förhoppningsvis 1 år klokare än tidigare. Vår styrelse har bestått av följande medlemmar:

Carl-Johan Björk, ordförande
Leila Beijar, viceordförande och dragare av diskussionscaféverksamheten och reseledare/arr.
tillsammans med Kerstin Lundberg som medhjälpare.
Gunn-May Granholm, sekreterare
Gunborg Björk, kassör och "allt i allo"
Helena Brännbacka, bisittare till Sten Gripenberg samt "allt i allo"
Curt Ena, skötsel av motionslådorna och snösvängen
Carl-Gustav Molander, IT-uppgifter och snösvängen
Sten Gripenberg, frågesportdeltagare och sångledare

Det har hållits 8 protokollförda styrelsemöten under det gågna året.

Månadsmötena har hållits på Svenska Gården den andra fredagen varje månad.

Vi inledde vårsäsongen i januari med Pelle Lillkvist, som berättade om båtmotorer främst gjorda här hemma och kunde då konstatera, att det finns många "uppfinnarjocke" häromkring. Därefter fick vi lyssna till Anna-Maja Henrikssons mycket uttömliga och upplysande föredrag om Folktinget.

I februari hölls vårmöte med 81 deltagare. Vi började med att hedra minnet av de under fjolåret 2009 bortgångna 9 medlemmarna. Allan Virtanen spelade stämningsfullt på klarinetten "Amazing Grace" medan ett ljus hade tänts upp. Vårmetet följde stadgarna. Efter mötet utlottades 10 kaffepaket till motionslådornas besökare. Ordförande delgav också info om Milstolpens i Vasa framgångsrika frågesportlag, som bestod av Maj-Gun Virtanen, Sten Gripenberg och Henrik Hult. Laget kammade hem 17 poäng och 250 € till föreningen. Efter kaffepausen fick vi ta del av OA Lönnbäcks humoristiska Kokkola-skrönor och -vitser på genuin Kokkoladialekt. Det blev många skratt. Mötet avslutades med allsång under ledning av Sten Gripenberg.

På mars-mötet underhöll oss Musikhuset och Charlotta Kerbs med visor. Publiken fick också sjunga. Damklubben bidrog med lotteri.

I april fick vi ta del av släktforskning. Ordförande för Jakobstadsnejdens Släkt- och bygdeforskare Roy Sjöblom berättade inspirerande om deras verksamhet. Allan Virtanen ledde en finurlig frågesport och så fick vi veta betydelsen av ÅNK presenterad av Gunn-May Granholm. Allsång hann vi också med.

När vi kom till maj-mötet blev vi välkomnade med ett glas Pommac. Mötet inleddes med allsång ledd av Sten Gripenberg och ackompanjering av Max Portin. Wava Stürmer berättade om vår närhistoria och började med 1808-09. Det var säkert många, som inte hade reda på, att för att undvika att kriget skulle komma hit, kapades Pöre kyrkas torn och 2 stora skepp sänktes i Gamla Hamn. Småbåtar gömdes vid Lysarholmen. Allt för att göra vår bygd så ointressant som möjligt. Hon hann också läsa några nya dikter och en novell. Kontentan av det hela - ett utomordentligt intressant framförande. Efter kaffepausen fick vi oss mera visdom till livs. Rurik Åkerholm undervisade oss om gamla mått och milstolpar. Det blev fjärdingar, värststolpar, spannländ, tunnländ, kappländ, spillkapp, kannor m.m. Trots allt, med så mycket lärdom på en gång, orkade vi sjunga allas vår kända, gamla "Nidälven". Mötet slutade kl. 15,30.

September-mötet inleddes med allsång ledd av Sten Gripenberg, som hade valt att börja med "Min farfar äter långmjölk". Carl-Gustav Källman, som ca 40 år studerat kärnfysik, försökte få oss att begripa "Vad finns i universum och hur kom det dit". Det blev både astrofysik, Nasa, kvantumregion, svarta hål, levande och döda stjärnor, molekyler, atomer, protoner, neutroner och mycket annat smått och gott. Efter att ha fått oss detta till livs ca 1 timme var vi helt förståeligt ganska vimmelkantiga. Kaffet smakade mycket bra. Det tycktes väldigt avslappnande att höra Wava Stürmer läsa ur Lars Huldéns nyaste diktsamling efter den välbehövliga pausen.

Med oktober-mötet kom Guy Björklund och "Personerna bakom namnen på gatuskyltarna". Men

för att vi skulle vara på alerten, ledde Sten Gripenberg oss med allsången "Morgonen ljusnar så rosig och fager" och Arla Klockars ackompanjerade vid pianot. Sen blev det till att lyssna på gamla gatunamn och deras nuvarande namn. Det var väl knappast någon som visste, att Stora Kyrkogatan är nuvarande Storgatan, Lilla Kyrkogatan är nuvarande Visasbacken, Västra Långgatan är nuvarande Otto Malmgatan, Östra Långgatan är nuvarande Runebergsgatan o.s.v. Efter branden 1835 omplanerades det utbrända Södermalm med nya breda gator och kvarter. Guy berättade mycket medryckande om både det gamla och det nya i stan. Vi fick veta, att i gatuplaneringen finns det 6 medlemmar. De har till uppgift att förse alla småvägar t ex också vid sommarvillorna med namn. Kaffepausen måste avbryta det intressanta föredraget, för vi skulle ju också hinna med Per Lövs information om den nya hälsovården. Vi fick lära oss, att ett normalt liv = nöjd med sin livssituation. Men vi pensionärer får inte bli passiva, utan vi måste fortsätta med att "gå framåt" trots att olika handikapp kan drabba oss. Motion är ett måste. I medeltal har en 65-åring betydligt bättre hälsa nu än för 25 år tillbaka. Det är meningen, att varje kommun skall få en ny hälsovårdsplan 1.5.2011. Fullproppade med ny kunskap avslutades mötet med allsången "Båkländets vackra Maja".

Musikhuset glädde oss "Med en nostalgisk resa" i november före höstmötet, som valde till nya styrelsemedlemmar Gun-Britt Hellman och Maud Wester istället för Leila Beijar och Gunni Granholm, som av sagt sig sina styrelseuppdrag.

15.12. firades jul festen stämmningsfullt med stadens Lucia och tärnor. Till först hälsade förstas ordförande oss välkomna och 2 studerande från Musikhuset uppträdde med ett par trudeluttar. Risgrynsgröten smakade bra och kaffet likaså. Oldboyskören med sin dirigent Anki Storrank höll en liten konsert för oss. Även i år utlottades Rickard Hansténs vackra julstjärna och 2 tröstevinster fann också mottagare. Vår förra kyrkoherde KAK Nyman höll julandakt och Arne Wiklund berättade om svunna tider. Lucia med tärnor sjöng vackert för oss. Vi sjöng också unisont 2 julsånger ackompanjerade av Anki Storrank. Som avslutning önskade ordförande oss alla en God Jul.

Diskussionscaféerna har hållits fjärde fredagen i månaden kl.13 på Svenska Gården. Deltagarantalet har varit mellan 10 till 15. Ibland har vi hållit till i "lilla salen" och ibland i caféet. Vi har haft mycket trevligt och otroligt roligt, när vi har delgivit varandra diverse funderingar. Här följer våra avhandlade rubriker:

- 29.1. En person som betytt mycket för mig.
- 26.2. Att prata i vädret.
- 26.3. Oförklarliga fenomen.
- 23.4. Trädgård till lust och leda.
- 29.10. Bästa skolminnet och värsta.
- 26.11. Nya ord i svenska språket.

Dankommittén brukar sammankomma på jämna veckors onsdagar kl.14 för att tillverka lotterivinster till något månadsmöte, men kommittén har slumrat fr o m senaste höst och nya krafter efterlyses. De klubbar, som däremot är igång, är pidro, bridge och boule samt gymgruppen. Motionärerna med eller utan stavar följer ganska mycket väderleken. Det är t ex vanskligt att röra på sig vid halt väglag eller ymnig nederbörd.

Milstolpen har också deltagit i förbundets och regionens olika sammankomster. De, som representerat föreningen och styrelsen har varit Carl-Johan Björk med fru Gunborg, Curt Ena, och Helena Brännbacka. Beträffande frågesporten har Sten Gripenberg med team deltagit. Många av medlemmarna har också besökt Wasa Teater tillsammans med Leila Beijar och Kerstin Lundberg.

Väl mött år 2011.

Lakobstad 11/2 2011
Gunni Granholm